

Jan kom hjem med medaljer

Jan Winther kom til VM, men fik ikke de medaljer med hjem, han havde drømt om. Nu går han efter at komme til OL.

- men ikke fra VM

PLETSKUD

Peter Friis Autzen
pefau@jfmедier.dk

TRELDE: Jan Winther fra Trelde kom hjem fra Australien uden VM medaljer. Til gengæld satte han en ny dansk rekord ved VM - og høstede han fire medaljer fra det store træningsstævne, der forløb i dagene op til VM.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på VM-medaljer, men de andre var for gode. Jeg må træne endnu mere, siger Jan.

Han er døv og sidder i kørestol, fordi han er lam i benene. Inden hans afrejse til Australien i begyndelsen af oktober, kæmpede han og Globen Sport for at skaffe økonomi til både udstyr, kørestol og hjælper. En stor del af projektet lykkedes via mange bidrag til en indsamling via nettet, og han er i dag meget taknemmelig for den store opbakning.

- Desværre nåede den nye kørestol ikke at blive leveret inden afrejsen til Australien. Så jeg endte alligevel med at skulle klare mig med den gamle stol. Det var rigtig surt - og måske det var medvirkende til, at jeg ikke skød endnu bedre. Men folk skal virkelig have mange, mange tak for opbakningen, som endte med at være meget større, end jeg havde turde håbe på, siger han og sender også mange tak til Globen Sport for hjælp med planlægning, ansøgninger og meget andet.

Indsamlingen nåede op på 92.000 kroner. det er højt



Det var ikke helt de medaljer, Jan Winther havde håbet på at få med hjem efter sin VM-rejse til Australien. Men alligevel. Foto: Peter Friis Autzen

nok til, at Jan nu satser på at komme til Peru næste år, hvor det så er hans sidste chance for at kvalificere sig til Paralympiske Lege.

- Jeg var meget tæt på, men jeg må træne endnu mere, siger han.

Australien var guld

Ingen sportsmand er rigtig tilfreds uden medaljer. Men Jan Winther synes egentlig, at det gik godt. Trods alt.

- Jeg blev nummer 22 ud af 84. Jeg skød bedre, end jeg

plejer, og jeg satte dansk rekord i helmast (en slags skyde-trekamp, red.), fortæller Jan, der undervejs i VM og træningsstævnet skød med både luftriffel og salonriffel.

Især disciplinen, hvor han - uden støtte - skyder med salonriffel på 50 meters afstand, vil han arbejde med inden næste tur.

- Det er sindssygt svært. Og det skal jeg blive bedre til, siger han.

Selvom VM-medaljerne udeblev, ser han tilbage på

en fantastisk rejse.

- Jeg mødte mange mennesker og havde så mange oplevelser. Jeg er kommet hjem med mange hundrede fotos i telefonen, siger han.

Kænguruer og flyvende hunde

Under ugerne i Australien boede Jan og hans hjælper dels i Brisbane og dels i Sydney.

En stor del af turen var reserveret til det sportslige og træning, men der blev også

tid til oplevelser og sightseeing.

- Jeg fik set operahuset og naturen. Og nogle helt vildt store flagermus - flyvende hunde, hedder de. De var kæmpestore og også ret uhyggelige, da de pludselig dukkede op uden for mit hotelvindue på 10. sal, fortæller Jan, mens han egen hund, Plet, spidser øren ved snakken om flyvende hunde.

Han fik også klappet en kænguru.

Rejsen både derved og

hjem trak tænder ud. Dels på grund af rejsetiden på et lille døgn og dels fordi han bagefter var plaget af jetlag.

Ankomsten i Kastrup står som noget helt særligt for Jan.

- Hele min familie stod klar med flag og alt muligt. Der var også mødt mange venner op. De var 22 i alt til at tage imod mig. Det var så dejligt, siger han.



Jan under konkurrencen. Privatfoto



Operahuset i Sydney var naturligvis på programmet, da der blev tid til lidt sightseeing. Privatfoto



Selv under konkurrencen kan der være brug for en tegnsprogstolk. Privatfoto



Også Jans mor var i Kastrup for at tage imod ham, da han akom hjem. Privatfoto